

På grænsen til vildt!

Dette festskrift burde egentlig have heddet *På grænsen til vildt*, og det er da også under den arbejdstitel, det har været omtalt internt i redaktionen, siden vi besluttede os for at hædre Gorm med det tilbage i august 2009. Til sidst blev vi dog enige om, at det var for mærkelig en titel at belemre verden med og besluttede os i stedet for en titel, der har varedeklarationens karakter: *AIGIS. Supplementum I: Festskrift til Chr. Gorm Tortzen*. Alligevel virker *På grænsen til vildt* som en på mange måder rammende beskrivelse af vores honorand: Han bevæger sig i de fleste af livets forhold ikke kun på grænsen, men snarere på den anden side af grænsen til det, vi andre dødelige kalder *vildt*! Er det f.eks. ikke vildt at stå i spidsen for en nyoversættelse af Platon? At skrive en græsk og en latinsk grammatik? At skrive bøger og artikler i det tempo, vi andre trækker vejret i? Eller tænk på etableringen af det elektroniske tidsskrift *AIGIS* sammen med kære kolleger. Man kunne blive ved! Og alt det ved siden af gerningen som fuldtidsansat gymnasielærer på Helsingør Gymnasium og ekstern lektor på Saxo-Instituttet. Man skulle tro, at han så havde måttet nedtone sine gøremål på gymnasiet. Men det har ikke på noget tidspunkt været tilfældet. Tværtimod har han igennem mere end 30 år været en bærende kraft og initiativtager på sin skole. Altid parat til at tage sin (og andres!) tørn, hvad der bl.a. viste sig, da det hedengangne Frederiksborg Amts for mange år siden besluttede at lukke Helsingør Gymnasium. Gorm havde en stor del af æren for, at amtet omgjorde beslutningen, og at gymnasiet eksisterer den dag i dag.

Men selvom alt dette i sandhed er *vildt*, var det nu ikke den eneste grund til festskriftets redaktionelle kælenavn. Den egentlige baggrund var derimod denne: I årevis turede et eksklusivt lille rejseselskab ved navn *Tournesol Tours* rundt i Grækenland om sommeren. Det første år bestod selskabet af Gorm, Jørgen Mejer og Bettina Amden – men siden blev også Kirsten (tvangs)indlagt. Og det blev det absolut ikke mindre morsomt af! Historierne om de professorale ekskursioner i det græske sommerland er mange, og i de fleste tilfælde skulle man nok have været der selv. Faktum er, at det var uhyre morsomt og meget lærerigt at rejse med Gorm. Aldrig har noget selskab, under Gorms (og *Blue Guides*) kyndige ledelse, set så mange obskure murforløb og brokker i glemte afkroge. Under en af disse rejser blev

udtrykket *på grænsen til vildt!* til, og Gorms rejeleedsagere truede med, at det engang ville blive titlen på et festskrift for ham.

Vel hjemme blev ideen givet videre til Thomas Heine Nielsen og Adam Schwartz, og selvom der stadig var et par år til den runde dag, var de straks fyr og flamme. Lidt tættere på den egentlige festdag var det ikke svært at sammensætte en engageret og entusiastisk redaktion bestående af folk der, med glæde og en vis stolthed, kan kalde sig kolleger, fans og venner af Gorm – især *venner*.

Sammen med en glædeligt stor skare af dine øvrige, *utallige* venner overrækker vi dig hermed den fineste gave, vi kunne fremstille: et festskrift med artikler om en lang række af alle de mærkelige ting, du interesserer dig for. Dét er til gengæld ikke på grænsen til vildt, for hvis nogen nogensinde har fortjent et festskrift, er det dig. God fornøjelse med læsningen!

Redaktionen